

שלומות לכולם,

שמנו יעל וארז אבנר מרעננה בגילאים של +40 והגענו למקסיקו סיטי לצורכי פגישות עסקיות .

למרות שטיילנו לא מעט בעולם רגלינו לא דרכה בעבר במקסיקו ולא בדרום אמריקה , מה לא שמענו ... " לא לענוד תכשיטים ושעונים" "לא להסתובב לבד ולא בלילה" מקסיקו מסוכנת " וכ"ו ... בקיצור לא בדיוק מעודד מה גם שידענו ותכננו מראש ארבעה חמישה ימי כייף , לראות , לספוג תרבות , מסעדות טובות , בתי קפה , שופינג . לא הרגשנו נוח להסתובב לבד מה גם שזו ארץ שאינה דוברת אנגלית לחלוטין אלא ספרדית שלנו כישראלים זה מוזר ועל גבול הלא סביר לאור השכנות עם "הדודים" ...

חברים בארץ הכירו לנו חברה שלהם שמתגוררת במקסיקו סיטי . בעלה איש עסקים ישראלי העוסק בתעשייה ובנה בן ה-16 וכך פגשנו את "[מירלה שלו](#)" האישה והאגדה !!!

קצרה היריעה לספר הכול אך, מירלה לקחה והחזירה אותנו מהמלון , היינו במוזיאונים מדהימים [תרבות המאייה , בל נשכח...] בהופעות פלמנקו במועדוני לילה כמו שרק דרום אמריקה יודעת לספק , שווקים אוטנטיים יפייים [קלאסיקה למי שאוהב ופתרון מתנות זול ומדליק] , מסעדות בשר, דגים ופירות ים [מבלי להעליב אף אחד] שאין להם תחרות , מופעי רחוב "בשינקין" \ "מתחם באזל" של מקסיקו סיטי , שופינגגג...הקניונים פשוט מדהימים מבלי לגרוע מרמת אביב וכמובן כול המותגים שאנו מכירים ואין פינה ולו אף קטנה שמירלה לא מכירה .

בתי קפה , סוגיה מורכבת במקסיקו ,קיימים ובגדול ואפילו מצוינים אך צריך לדעת היכן וגם כאן ישבנו במקומות כייפיים ומדליקים ובקיצור הרגשנו כמו בטיול טרום הילדים כאשר אנו צעירים לנצח... .

מירלה אף התעקשה בשבת בבוקר ואירחה אותנו לארוחת בוקר בביתה ופגשנו את שוקי בעלה ואת עומרי בן הזקונים, היה גדול והרגשנו כמו בבית שהרי אין כמו הרעות הישראלית . באותו זמן היו שמונה חברים של עומרי בבית חבורה מגוונת של ילדים שלומדים באותה כיתה מארה"ב, תורכיה , אנגליה , בלגיה ועוד , כולם מדברים אנגלית , ספרדית ולכולם מירלה מכינה אוכל ומפנקת כמו שרק מירלה יודעת , שיצאו החברה לריצת בוקר נישקו אותה כול אחד בתורו , נפלנו ... מתי ראיתם מחזה כזה מבני 16 לאחרונה ?

נסכם ונאמר כך , מומלץ בענק וגם הרווחנו חברה מדהימה ואנו ננסה לגמול לה שתהיה בתחילת יוני בארץ.

המלצתנו היא להיצמד למירלה ממספר טעמים , ראשית היא מכירה הכול ומצוין , תרבות , מסעדות , שופינג ומה לא ... שנית , זו ארץ שלא דוברת אנגלית ואנו לא ממש מורגלים בכך, ושלישית , מקסיקו סיטי היא עיר שיש בה הכול מעוני מחפיר ועד עושר מופלג וצריך לדעת היכן להסתובב ומתי . התחושה שמלווים אותך , מסבירים ומתרגמים לך זה בונים מאוד גדול גם למי שרגיל להסתובב לא מעט בעולם .

תהנו ואל תשכחו את הטקילה , בעצם מירלה כבר תראה לכם ... לחיים ☺



יעל וארז אבנר

רעננה .